

WEG, WAARHEID, LEVEN

ZOEKENDE GENADE

SESSIE 3

Icebreaker

Elkaar beter leren kennen. Deel kort met elkaar:

Met welk personage uit een film of serie kun jij je het meest identificeren? Waarom? Wat herken je van jezelf in die persoon?

Soms herkennen we onszelf in moedige helden, soms juist in twijfelende of zoekende mensen. Vaak zegt dat iets over hoe wij naar onszelf kijken en waar we ons misschien nog in willen ontwikkelen.

Terugblik – Genade-dagboek

Neem even de tijd om terug te kijken op de afgelopen week. Vorige keer stonden we stil bij vier bewegingen in de weg van genade:

Kom en zie – Volg Mij – Je wordt nieuw – Ga en leef.

Deze bewegingen zijn geen eenmalige stappen, maar komen steeds weer terug in verschillende seizoenen van ons leven. We groeien onderweg in genade.

👉 Welke van deze bewegingen herken jij het meest in jouw leven op dit moment?

👉 Wat heb je daarvan gezien of ervaren in de afgelopen week?

Deel één moment uit je genade-dagboek waarin dit voor jou zichtbaar werd.

Misschien ontdek je juist in dat terugkijken iets van hoe God jou opzoekt, want ook daarin zien we iets van zijn *zoekende genade*, waar we vandaag verder bij stilstaan.



Video: David Busic: Sessie 3 - Zoekende genade



+ **Samen lezen:** Handelingen 10

Gods zoekende genade

Vandaag verdiepen we ons in het verhaal van **Handelingen 10**, waar we Gods zoekende genade op zoveel manieren aan het werk zien. Het is verleidelijk om meteen naar het einde van het verhaal te gaan, het moment waarop de Heilige Geest wordt uitgestort en mensen tot geloof komen.

Maar Gods genade begint veel eerder.

Nog vóórdat Petrus arriveert, is God al aan het werk in het leven van Cornelius. Dat is het bijzondere van zoekende genade.

God is ons altijd al voor. Hij werkt al, vaak lang voordat wij het doorhebben.

👉 Waar zie jij, als je terugkijkt, dat God al aan het werk was in jouw leven?

👉 Wanneer werd dat voor jou zichtbaar of duidelijk?

Genade is al aan het werk

In het leven van Cornelius zien we dat duidelijk terug.

Hij leeft op een kruispunt van werelden. Hij is een Romeins officier, maar tegelijk iemand die God zoekt.

Er is nieuwsgierigheid.

Er is openheid.

Er is verlangen.

Dat zijn geen toevalligheden. Dat zijn tekenen van Gods genade die hem al trekt.

👉 Waar zie jij zulke signalen van zoeken of openheid in je eigen leven of bij anderen?

👉 Zou het kunnen dat God daar al aan het werk is?

👉 Hoe helpt het jou om die momenten anders te zien als je gelooft dat dit Gods genade is?

Genade werkt door mensen heen

God werkt niet alleen in Cornelius. Hij werkt ook in Petrus.

En dat is misschien wel net zo belangrijk. Petrus moet iets loslaten.

Zijn eigen ideeën. Zijn grenzen. Zijn overtuigingen over wie erbij

hoort en wie niet. Petrus moet eerst een grens in zichzelf over,

voordat hij het Goede Nieuws over grenzen heen aan anderen (zelfs aan zijn aartsvijanden, de Romeinen) kan brengen.

God rekt zijn hart op.

Stap voor stap leert Petrus: God kijkt anders naar mensen dan wij.

Dat gaat niet vanzelf. Het vraagt gehoorzaamheid.

Petrus moet opstaan, gaan en vertrouwen dat God al aan het werk is aan de andere kant.

👉 Waar merk jij dat God jouw denken of je hart aan het veranderen is?

👉 Wat vind je lastig om los te laten of anders te gaan zien?

Samenwerken met de Heilige Geest

Wat hier gebeurt, is bijzonder: God is al aan het werk in Cornelius. En tegelijk bereidt Hij Petrus voor. En dan brengt God die twee samen.

Zo werkt genade vaak. Niet alleen in de ander, maar ook in jou.

De vraag is niet alleen: “Waar is God aan het werk?”

Maar ook: “Ben ik bereid om mee te bewegen?”

👉 Waar en/of voor wie zou God jou kunnen uitnodigen om een stap te zetten?

👉 Wat helpt jou om daarin te vertrouwen en te gaan?

Genade is al begonnen

Als Petrus uiteindelijk het verhaal van Jezus vertelt, sluit hij eigenlijk aan bij iets wat God al begonnen was. Dat verandert hoe we kijken naar geloof en naar anderen. Wij brengen God niet ergens naartoe. We ontdekken waar Hij al aan het werk is en sluiten daarbij aan.

👉 Hoe zou het jouw houding veranderen als je gelooft dat God al aan het werk is in de mensen om je heen?

👉 Voor wie zou jij deze week bewust aanwezig kunnen zijn?



Verwerking voor de week – Genade-dagboek

Deze week richten we ons op *zoekende genade*. God die al aan het werk is, vaak voordat wij het zien. Kies deze week bewust momenten waarop je hierop let.

- Waar zie je dat God al aan het werk is in jouw leven of in dat van iemand anders?
- Waar word je uitgedaagd om met een open hart mee te bewegen, net als Petrus?

Schrijf momenten op waarin je iets van dit thema herkent.

Dat kan zijn:

- een gesprek dat je raakt
- een moment van nieuwsgierigheid of openheid (bij jezelf of een ander)
- een situatie waarin je merkt dat je hart wordt “opgerekt”
- een kleine stap van gehoorzaamheid die je zet
- iets wat je anders leert zien dan eerst

 **Tip:** Bid aan het begin van de dag:

“Heer, laat mij vandaag zien waar U al aan het werk bent.”

En neem 's avonds even de tijd om terug te kijken.

 **Neem de volgende keer je genade-dagboek mee om te delen met de groep.**

Afsluiting

- Maak een rondje en probeer met één woord of een korte zin te benoemen wat je meeneemt uit deze sessie.
- Sluit samen af in gebed.

 Geïnspireerd door een gebed van John Wesley:

*Heer van genade,
U bent ons altijd voor.
Nog voordat wij U zochten,
was U al aan het werk in ons leven.
Open onze ogen om te zien
waar U in ons en om ons heen aan het werk bent.
Geef ons een zacht en bereid hart,
zoals U dat in Petrus vormde.
Leer ons loslaten wat ons tegenhoudt,
en help ons om mee te bewegen met uw Geest.
Maak ons beschikbaar voor de mensen om ons heen,
zodat wij mogen aansluiten bij wat U al doet.
Door Jezus Christus,
in de kracht van uw Heilige Geest.
Amen.*

  **Playlist**

Reckless Love - Cory Asbury

You Never Let Go - Matt Redman

Ik ben - Reyer

Nog voordat je bestond - Opwekking 599

Goedheid van God - Opwekking 849

Dit kringmateriaal wordt aangeboden door EuNC/NDI-Nederland¹ en is samengesteld door ds. Sylvia Oosterwijk. Het sluit aan bij het boek Weg – Waarheid – Leven. Discipelschap als een levenswandel van genade van David A. Busic.

¹ European Nazarene College Nederland (EuNC) is de theologische opleiding binnen de Wesleyaanse traditie van de Kerk van de Nazarener. Nazarene Discipleship International (NDI) richt zich op onderwijs en toerusting voor alle Nazareners. Het doel van NDI is: discipelen maken, Jezus volgen en anderen meenemen op de weg van genade.