

IV. Overeengekomen geloofsbelijdenis

20. Daar wij erkennen dat het recht en het privilege van personen om lid van de kerk te worden berust op het feit dat men wedergeboren is, vereisen wij alleen een belijdenis die van wezenlijk belang is voor de christelijke ervaring. Wij zijn daarom van oordeel dat het onderschrijven van de volgende korte belijdenis voldoende is. Wij geloven:

20.1. In één God - de Vader, Zoon en Heilige Geest.

20.2. Het Oude en Nieuwe Testament, door volledige inspiratie gegeven, bevatten alle noodzakelijke waarheid betreffende het geloof en de christelijke leefwijze.

20.3. De mens is geboren met een gevallen natuur en is daarom voortdurend geneigd tot alle kwaad.

20.4. Zij die volharden in hun onboetvaardigheid zijn hopeloos en voor eeuwig verloren.

20.5. De verzoening door Jezus Christus is voor het gehele menselijke geslacht; en eenieder die zich bekeert en gelooft in de Heer Jezus Christus wordt gerechtvaardigd en wedergeboren en bevrijd van de macht van de zonde.

20.6. De gelovigen moeten geheel en al geheiligd worden, volgend op de wedergeboorte, door geloof in de Heer Jezus Christus.

20.7. De Heilige Geest getuigt van de wedergeboorte en ook van de volkomen heiligmaking van de gelovigen.

20.8. Onze Heer zal wederkomen, de doden zullen opgewekt worden en het laatste oordeel zal plaatsvinden.

Bron: Handboek Kerk van de Nazarener 2023